

Vi var i gang med forberedelserne til sejlturen til Bogense Kristi Himmelfartsdag. Planerne var bare en kæreste-tur til den hyggelige havn med en af de bedste fiskerestauranter vi kender. Under forberedelserne kom jeg i snak med Eva og René i Heaven, som fortalte de skulle til Hanse-Træf i Bogense, så vi mødte nok hinanden derovre. Vi havde tidligere overvejet et medlemskab, så vi jokede med, at vi måske kunne blive meldt ind. Da vi kom i havn, stod der en meget hjælpsom sejler, der foreslog en plads ved siden af hans Hanse. Vi blev taget godt imod og kunne blive tilmeldt klubben med det samme. Der var fællesspisning ved klubhuset, men da vi havde forudbestilt bord i fiskerestauranten måtte vi springe over fællesskabet. Dagen efter var der fælles byvandring, åben-båd og masser af hyggesnak og praktiske tips om bådene. Om aftenen blev der serveret fiskemenu fra restauranten til alle gamle som nye medlemmer. Om lørdagen startede dagen med morgenbord i klubhuset og efterfølgende generalforsamling. Der blev uddelt 2 lækre kikkerter til de nye medlemmer. Det var en ekstra gevinst udover alt det andet vi var blevet tildelt.

Vi tænkte: hvor heldig kan man lige være?

Næste års træf blev aftalt skulle foregå i Vejle, så I skal være velkommen til at komme over og se vores lækre nye havn. Kristi Himmelfartsferien ligger 25. - 28. maj og falder desværre sammen med Palby Cup Fyn rundt, så det betyder måske færre tilmeldte, men vi 4 nye er klar og vi arbejder på at sælge flere medlemsskaber til alle de Hanse-folk vi kender.

Vi har lagt billet ind på klublokaler og vender tilbage med det praktiske efter sommerferien.

Med venlig hilsen

Tom Jensen & Jonna Groth Jensen

